

«Μας κοροϊδεύουν στην Πρωτοβάθμια»

Για κοροϊδία, με αφορμή το θέμα των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, καταγγέλλει τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ο Σύλλογος Γονέων μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Ευαγγελίσμου Ελασσόνας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων «έχουμε διανύσει τη μισή σχεδόν σχολική χρονιά και ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στο 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ευαγγελίσμου Ελασσόνας στο οποίο φοιτούν 133 μαθητές Δημοτικού από οκτώ χωριά του Δήμου μας (Άμοιρο, Ανάληψη, Δομένικο, Ευαγγελίσμο, Μαγούλα, Παλαιόκαστρο, Πρατώρι και Συκέα) εξακολουθεί να παραμένει άλυτο.

Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα εκπαιδευτικός Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας. Υπάρχουν γονείς που είτε οικονομικής δυσκολίας, είτε πιστεύοντας ότι τα παιδιά τους θα διδαχτούν τις παραπάνω ξένες γλώσσες δεν τα στέλνουν πια σε φροντιστήρια. Αυτή είναι η δωρεάν παιδεία που μας υποσχέθηκαν;

Φαίνεται όμως ότι μείνανε μόνο στις υποσχέσεις αφού απευθυνήκαμε ήδη δύο φορές προσωπικά και αμέτρητες τηλεφωνικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Λάρισας και το μόνο που έκανε όμως η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Λάρισας και όλοι οι υπεύθυνοι πάνω στο θέμα ήταν να μας κοροϊδεύουν και να μας παραπέμπουν ο ένας στον άλλο. Τοποθέτησαν σταδιακά – ευκαιριακά κάποιους κατά καιρούς εκπαιδευτικούς (ίσως για να καθησυχάσουν έστω για λίγο) μόνο για την Αγγλική γλώσσα που όχι μόνο δεν κάλυπταν ούτε κατά το ήμισυ το ωράριο των δεκαοκτώ ωρών διδασκαλίας αλλά κάποιοι από αυτούς πήραν απόσπαση σε άλλες Σχολικές Μονάδες και κάποιοι ...δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Μήπως ο καθένας κάνει ό,τι θέλει;

Αφού λοιπόν μας αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, θα τους απαντήσουμε και εμείς με το ίδιο νόμισμα τονίζοντας μόνο κάτι σημαντικό. Δεν θέλουμε και ούτε το επιδιώκουμε σε ό,τι και αν αναφερθεί παρακάτω να βλάψουμε και να δημιουργήσουμε προβλήματα σε άλλες Σχολικές Μονάδες. Δεν θέλουμε να καλύψει το κενό εκπαιδευτικό από άλλη Σχολική Μονάδα. Φτάσαμε όμως και εμείς στα όριά μας.

Οι παραπάνω ώρες (18) διδασκαλίας καλύπτουν σχεδόν πλήρως το ωράριο ενός εκπαιδευτικού. Ενημερωτικά, υπάρχει αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικός που διδάσκει σε δύο διαφορετικά Σχολεία Αγγλική Γλώσσα και για να καλύψει το ωράριο του τρέχει ο άνθρωπος από τη μία άκρη της επαρχίας Ελασσόνας στην άλλη και από το ένα το βουνό στο άλλο. Υπάρχει επίσης Σχολική Μονάδα και μάλιστα δίπλα μας που από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς έχουν και εκπαιδευτικό Αγγλικής αλλά και Γερμανικής γλώσσας.

Όλα αυτά δεν είναι λόγια του αέρα και αν χρειαστεί μπορούμε άνετα να τα τεκμηριώσουμε... και όχι μόνο αυτά. Ας μας απαντήσουν λοιπόν οι υπεύθυνοι γιατί παράτησαν στην κυριολεξία ένα από τα πιο πολυδύναμα Σχολεία του Δήμου Ελασσόνας χωρίς εκπαιδευτικό Αγγλικής αλλά και Γερμανικής – Γαλλικής γλώσσας και αν υπάρχει περίπτωση να τακτοποιηθεί άμεσα το θέμα ώστε να διδαχτούν και να μάθουν και τα δικά μας παιδιά την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική Γλώσσα για να μπορέσουν έτσι να πάρουν τις βάσεις για μια καλύτερη σταδιοδρομία στο μέλλον. Εάν όχι δεν πειράζει, ας το αφήσουμε καλύτερα για του... χρόνου (φτάσαμε σχεδόν) αφού έτσι και αλλιώς λύσαμε όλα τα υπόλοιπα και μας έμεινε μόνο αυτό. Δεν βαριέσται ένα προβληματάκι είναι, πού θα πάει κάποια χρονιά θα λυθεί και αυτό» καταλήγει η ανακοίνωση.